

Orde van dienst 28-04-24

Welkom (ouderling van dienst)

Intochtspalm: Psalm 121: 1,4

Stil gebed

Votum en groet

Klein gloria Lied 195

Zingen van het kinderlied

“Help mij om stil te zijn”

Gebed (ter verootmoediging)

Zingen: Lied 654:5,6

Leefregel

Gebed (opening van de bijbel)

1^e Schriftlezing: Johannes 14:1-6

Zingen: Lied 653:7

2^e Schriftlezing: Johannes 20:19-29

Zingen: Lied 169 (Zingende Gezegend)

tekst: A.F. Troost – melodie: ‘De ware kerk des Heren’

1. Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik U toch loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen –
toch zing ik U dit lied!

2. Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

3. Niet zien en toch geloven –
Uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!

Overweging

Zingen: Lied 633:1,4,5

Gebeden

Kinderen komen terug

Collecten 1^e 2^e wordt getoond op het scherm

Slotlied: Lied 975:2,3

Zegenbede (met gezongen Amen)

Zingen (staande): Lied 708:1,6.