

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 146 c: 1 en 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 837: 3

Leefregel Romeinen 13:8-10

Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’.

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Zingen: Psalm 149:3

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Praatje met de kinderen

Kinderen gaan naar de nevendienst en we zingen: Alles heeft de Here God gemaakt.

Schriftlezing: 1 Timotheüs 4: 6-16

Zingen: : lied 625: 1-3

Preek: Een voorbeeld voor iedereen

Zingen : Ik wandel in het licht met Jezus Opwekking 214: 3 en 4

Ik wandel in het licht met Jezus,
Mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar zijn dierb're stem,
En niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
O mocht ik zelf een lichtje zijn,

Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.

refrein:

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

De kinderen uit de nevendienst komen terug

Slotlied: psalm 150

Zegen